

**Vraag het aan Morya****Leg de problemen naast je neer**

“Het hoeft niet zo moeilijk te zijn, het leven. Je hoeft niet voortdurend bezig te zijn in elke richting, om te zoeken: ‘wat met dit of dat of dat probleem?’ Nee, het is soms heel verfrissend om alle problemen bij elkaar te vegen en ze op één hoopje te leggen en te zeggen: “Ik zie wel wat ervan komt. Nu, op dit moment, wil ik niet meer met die problemen leven, nu voor even geen probleem”, en gewoon jezelf zijn. Dit moet je af en toe eens kunnen doen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”  
(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van verinnerlijking’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 131

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---